

# לטוס עם חסידה אל החלום



איורים: מורן יוגב, מתוך הספר

סיפור עלייתה של ירוס מאתיופיה לישראל, שסופר לילדי גן בקריית ענבים, נשמע להם מרתק ומלהיב, ובעיקר מעורר הזדהות: "וואו! איך הם הלכו במדבר בכלל בלי מים!" נורית וורגפס

ירוס הולכת לירוקלם

בת-עמי מלניק. איורים: מורן יוגב. הוצאת "דרור לפנש", 50 שקלים

דור הסמרטוטים שטמן בין חפציו אחיה של גיבורת הסיפור ערב צאתם מא-תיופיה משך את תשומת לבם של ילדי הגן בקיבוץ קריית ענבים. למה כדור מסמרטוטים? מה, לא היה לו כדורגל רגיל? הם תהו. המספרת, אזודי ביינסאיי, שחקנית וגננת, עצרה את הסיפור להסבר על מדינות עולם שלישי ועל מקור מות שכחם כדורגל "רגיל" הוא חלום רחוק (וה נוהג מקובל בגן, ולפעמים מתפתחים דיונים גם על "דירה להשכיר" ואפילו על "מיץ פטל").

היו עוד פרטים שנראו זרים לילדי הגן, כמו ציור העטיפה ובו חסידה ענקית מאחורי הילדה ירוס, גיבורת הסיפור. שוב באה ביינסאיי לעזרתם, שרה להם את "עפה חסידה" של שלמה גרוניך והסבירה שזה שיר של כמיהה וגעגועים, והסיפור הוא על עלייתם של יהודי אתיופיה ליש"ר. ראל. ייתכן שההסבר על העולם השרישי היה מוצלח, ובכל מקרה לא עלתה השאלה למה צריך להסתמך על חסידה כדי לדעת מה קורה בכל פינה בעולם כשאפשר פשוט להדיק ליק טלוויזיה או לטוס במטוס. נראה שלפחות במסגרת הסיפור, הם גם היו מוכנים לקבל ששם, באותו ער לם שלישי קסום, יכולה להיות ילדה שמעולם לא ראתה מכונית ואין לה אפילו מלה לתאר אותה, לבד מ"קופסה ענקית ומרעישת שנוסעת על גלגלים".

ייתכן גם שמרגע שביינסאיי הציגה את הסיפור בהקשר ההיסטורי, כל הפרטים הללו היו חשובים פחות

ביינסאיי ולשאלו שוב ושוב: גם את היית שם? את היית במקום הזה? ובמקום הזה? ילד אחד אף ביקש לדעת אם היא והוריה החזיקו דגלים ברד"תם מהמטוס.

הערה חשובה אחת של הגננת האחראית בגן: פתיחת הסיפור במ"לם "לפני שנים רבות, אולי שלוש שנים" עלולה להיראות מגוחכת בחלוף הזמן, שכן ספר טוב – גם ספר ילדים – הוא על-זמני. ביינסאיי התעכבה על הסיום: "ירוס ראתה המון אנשים בכל מיני צבעים. כולם כמורנו? היא שאלה את אבא. 'כולם', אבא ענה. 'באנו הביתה. באנו למדינה של היהודים'".

כמו רבים מצעירי העדה מעורבת ביינסאיי בפעילות נגד גזענות, ומתקוממת לנוכח כל פרשה שנחשפת בימים אלה, היא אמרה, "להגיד שכולם כמונו או שאנחנו כמו כר לם, נשמע מופרך". עם זאת, היא סיפרה על ילדה בגן שסיפרה על ילדה אתיופית שפגשה. "כששאלתי איך היא ידעה שהילדה אתיופית, היא אמרה, 'כי היא נראתה שונה'. שאלתי במה היא שונה ולידה לא היתה תשובה. שאלתי אם היא דומה למישהו בגן וגם הגננת רמזה, אבל הילדה לא ראתה דמיון בינינו, וחי שבתי שאם ילדי הגן כבר לא רואים את הצבע שלי כי בשבילם אני אזודי, לא שחורה או לבנה, אולי זה יכול לקרות גם לאחרים".

וכמעט טובעת, ואחיה מציל אותה. ביינסאיי מעירה שיפה שבחרו בילדה כגיבורת הסיפור, אבל מאכזב מעט שהיא דמות פסיבית, שקורים לה דבר, רים, והדמות האקטיבית, ההרואית, היא זו של האח.

הגיבורה היא ילדה גנרית, בלי גיל, שבחלק מהאיורים נראית כבת חמש או שש, ובאחרים על סף גיל ההתבגרות. אבל לילדי הגן זה לא הפריע. הם דיפדפו ונעזרו באיורים כדי לספר את הסיפור לעצמם. רק הציור של החיילים הסודאנים, על האחידות הרובוטית שבו, הפחיד אותם. לשאלתה של ביינסאיי הם אמרו שהדמויות לא נראו להם כמו חיילים, אלא כאנשים לבושי פיגמות שהולכים מתוך שינה. זה לא מנע מהם להמשיך ולספר ואף לבוא אל

המהעורבות שלה עצמה. "או זה הסיפור עלייך?" צהלו הילדים. ואכן, כמו ירוס בסיפור, גם ביינסאיי היתה בין יותר מ-14 אלף יהודי אתיופיה שעלו לישראל בלידה אחת ברכבת אווירית, במה שכונה "מבצע שלמה" (מאי 1991). לא פעם היא סיפרה לילדי הגן את אשר סיפרו לה הוריה (היא עצמה היתה אז בת ארבע וחצי), והסיפור דומה מאוד למסופר בספר. כה מתבקש ספר ילדים על העלייה הדרמטית ההיא, עד שלא ברור מדוע אין יותר ספרים כאלה. "בטח אמריקאית כתבה את זה", ניחשה ביינסאיי, "כי למי מהישראלים אכפת?" ובכן, לבת עמי מלניק היה אכפת מספיק כדי לעשות תחקיר מקיף, לדבר עם אנשים שעלו בעלייה ההיא ולהוסיף בספר אמירות באמהרית – חלקן אפילו כתובות בשפה זו. ונראה שגם למאירת מורן יוגב וגם להוצאה היה אכפת, כי לאיורים יש נוכחות משלהם והתוצאה בכללותה מרהיבה.

ילדי הגן בקריית ענבים גילו בספר עניין גם אחרי שביינסאיי גמרה לספר והניחה אותו בפנינת הספרייה, ואפילו מסיבות שכלל אינן קשורות ליהודי אתיופיה או לעלייתם ארצה. הם בחרו בו מבין ספרים אחרים והתייחסו להבו בעיקר מהקטעים שיש בהם הרפתקאות: וואו איך הם הלכו במדבר בכלל בלי מים! אבל במיוחד הלהיב הרגע שבו הגיבורה ירוס נופלת לאגם

היו עוד פרטים שנראו זרים לילדי הגן, כמו ציור העטיפה ובו חסידה ענקית. ביינסאיי שרה להם את "עפה חסידה" של שלמה גרוניך והסבירה שזה שיר של כמיהה וגעגועים, והסיפור הוא על עלייתם של יהודי אתיופיה לישראל